

# Van Huiken en van Huijken

De Huikies zijn.... Dit is het familielied van het gezin van Johan en Truus van Huik uit Alphen a/d Rijn. Als gezelligheid hoogtij viert wordt dit lied gezongen. Er staat echter niets in over.... De Huikies waren.....

Het is er toch nog van gekomen. Dankzij internet kost het lang niet zowel werk meer om iets over je voorouders te weten te komen. Op de webstek van het Amersfoortse archief vloog ik door rijen Hui(j)ken heen.

Je schrijft de naam van de katholieke Hui(j)ken of met 'ui' of met 'uij'.

Er is ook een van oorsprong protestants geslacht dat Huyck heet. In de 16<sup>e</sup> eeuw vluchtten protestantse Walen en Vlamingen naar Wesel, een vrijplaats voor protestanten, zo ook een familie Huijck. Helaas deze stad werd in 1614 ingenomen door de Spinola en deze familie Huyck vluchtte naar Amerika. In België komt ook een geslacht voor met de naam "Van Huyck", dus met het voorvoegsel "van". Hun oorsprong ligt in Antwerpen, Putte en komt nu voor in Rotselaar (bron Hannes van Huyck). In de 17<sup>e</sup> en 18<sup>e</sup> eeuw ben ik ook de namen van Huijk, Huijck en Huijk tegen gekomen in Rotterdam.

Al deze naamgenoten vindt je **niet** terug in deze genealogie. Wie weet in de toekomst.

Onze stamvader heet WILLEM JANSZ, die zo rond 1634 geboren is. De huidige generatie van *Huik*, *van Huijk* en sinds de 20<sup>e</sup> eeuw ook *van Huyk*, stamt af van deze stamvader.

De tak, die de nog steeds de naam *van Huijk* of *van Huyk* draagt, hoort tot de Hooglandse lijn en ontstaat bij LAMBERTUS VAN HUIJK (1856-1920). Ook hij is een nazaat van WILLEM JANSZ.

Van Rob van Huik en Ben van den Enk (Vereniging Veluwsche Geslachten) heb ik gegevens uit het doopregister van Nijkerk gekregen. Ursula van Huik stuurde mij de gegevens van haar Hilversumse tak. Rie van Huik bedankt voor die prachtige foto van Mannes van Huik uit Amersfoort. Ria van Doeburg zond gegevens over Maria van Huik en Tijmen Vonk. Bert van Aken stuurde prachtige oude foto's, die hij tot nieuw leven bewerkte.

Wetenswaardigheden uit het leven van een aantal mensen uit ons voorgeslacht heb ik in aparte hoofdstukjes vermeld. Nog lang niet compleet natuurlijk.

*Daarom vraag ik jullie mij gegevens, verhalen, foto's, anekdotes toe te sturen. Deze aanvullingen kunnen dan een plaats krijgen in een vermeerderde en verbeterde uitgave. Ook opmerkingen over onjuistheden hoor ik graag, want er zijn natuurlijk hier en daar fouten gemaakt.*

Mijn onderzoekje is hobby geworden, met als centrale vraag: waarom is de achternaam van Huijk gekozen door de kinderen of de kleinkinderen van Willem Jansen uit Nijkerk. Juist op deze vraag is het antwoord nog in nevelen verborgen.

Jos van Huik,

e-mail: [jos@vanhuik.com](mailto:jos@vanhuik.com)